



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΕΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



ΛΑΜΙΑ
2020

ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 *

«Τοῦτό ἔστιν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἐορτάζομεν σήμερον,
ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐνδημήσωμεν,
ἡ ἐπανέλθωμεν (οὕτω γὰρ εἰπεῖν οἰκειότερον),
ἵνα τὸν παλαιὸν ἀνθρώπον ἀποδέμενοι, τὸν νέον ἐνδυσώμεθα».

Πολυνσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
Οσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Οσιώτατες Μοναχὲς
Ἄγαπητοί μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

«Αὐτὸς εἶναι γιὰ μᾶς τὸ νόημα τῆς πανηγύρεως καὶ αὐτὸς ἐορτάζονται σήμερα:
τὸν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ ἔλθονται καὶ ἐμεῖς οἱ ἀνθρώποι
νὰ κατοικήσουμε κοντὰ στὸν Θεό, ἡ μᾶλλον, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ σωστά, γιὰ
νὰ ἐπανέλθουμε στὸν Θεό, γιὰ νὰ ἐνδυνδοῦμε τὸν νέο ἀνθρώπο, ἀφοῦ ἐγκατα-
λείψουμε τὸν παλαιό».

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί καὶ παιδιά μου ἀγαπημένα!

Μέσα σὲ αὐτὲς τις λίγες λέξεις ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς περιγράφει
αὐτὸς ποὺ γιορτάζονται σήμερα ἡ μᾶλλον μᾶς ἔξηγει γιὰ ποιὸ λόγο πανηγυρίζουμε
σήμερα καὶ τὶ σημαίνει αὐτὸς τὸ πανηγύρι γιὰ τὴν ζωὴν μας.

“Ἄν ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔξελίχθηκε σὲ οἰκουμε-
νικῶν διαστάσεων φονικὴ πανδημία, ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ γιὰ τὸν 21^ο αἰῶνα
αἰτία μίας πρωτόγνωρης ύγειονομικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, θεσμικῆς καὶ
ἀξιακῆς κρίσης, ἡ «ἐπιδημία τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους», τὸ μυστήριο τῆς Ἐνσάρ-
κωσης, τοῦ Χριστοῦ ἡ Γέννα, τὰ Ἅγια Χριστούγεννα, ἀποτελοῦν τὸ πολυπόθητο
ἔμβολο, τὸ φάρμακο, τὴν θεραπεία, τὴν διέξοδο, τὴν ἀπάντηση, τὸ φῶς, τὴν
έλπιδα, τὸ τέλος τῆς ιοβόλου πανδημίας, τὴν ἀφετηρία τῆς πολυπόθητης «κανο-
νικότητας».

Διότι στὸ ταπεινὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ δὲν γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο ἀπλῶς,
μία νέα ζωή, ἀλλὰ γεννήθηκε ἡ ὄντως Ζωή. Δὲν γεννήθηκε ἀπλῶς Αὐτὸς ποὺ δὰ
διέλθει μέσα στὴν τραγωδία τῆς ἀρρώστιας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου «εὐεργετῶν
καὶ ίώμενος», ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ δὰ νικήσει «δανάτῳ» αὐτὸν τὸν θάνατο.

Γεννήθηκε ή δυνατότητα νὰ ἐπανέλθουμε στὴν ὄντολογικὴ μας ἀφετηρία, νὰ ἐπιστρέψουμε δηλαδὴ στὴν αὐθεντικὴ «κανονικότητα», στὴν κανονικότητα τῆς «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὄμοιώσιν Θεοῦ» δημιουργίας μας. Νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἀρχέγονο κάλλος, στὴν πρώτη ὄμορφιά, στὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλωστε αὐτὴ εἶναι ή «κανονικότητα»!! Ὁ Παράδεισος!! Η κοινωνία μὲ τὸν Θεό! Αὐτὴν κανονικότητα ὅμως τὴν εἴχαμε χάσει πολὺ πρὸν μᾶς ἐπισκεφθεῖ ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄλλοι ίοί, μὲ ἀπόλυτη καὶ ὅχι σχετικὴ δημιουργία, ἄλλοτε μὲ φανερὰ καὶ ἐνεργὰ καὶ ἄλλοτε μὲ ὄρφανά καὶ κεκρυμμένα κρούσματα, πάντοτε ὅμως μὲ συμπτωματικὰ κρούσματα, είχαν διασαλεύσει, πρὸ τοῦ κορωνοϊοῦ, τὴν «κανονικότητα» τῆς σχέσης μας μὲ τὸν Θεό καὶ τὸν ἄνθρωπο, τὸν συνάνθρωπο.

Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ θανατηφόροι ίοί; Η φιλαντία, ὁ ἐγωισμός, ἡ ἀτομοκρατία, ἡ ἴδιοτέλεια, τὸ συμφέρον, ἡ πλεονεξία, ἡ κατάκριση, ἡ συκοφαντία, ἡ διχόνοια εἶναι μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ίοὺς, ποὺ ἀρρωσταίνουν τὴν ζωή μας καὶ σπέρνουν τὸν θάνατο στὶς σχέσεις μας.

Ολα τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα πάθη, οἱ μικρὲς καὶ μεγάλες ἀμαρτίες, εἶναι τὰ ὑποκείμενα νοσήματα τῆς ἐσφαλμένης χρήσης τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ κυρίως ἡ συλλογικὴ καὶ ἀτομικὴ ἀμετανοησία μας, ποὺ λειτουργοῦν ὡς ἐπιβαρυντικὲς περιστάσεις καὶ αἰτίες, ὥστε ἡ ὑποτιθέμενη μέχρι τὸν κορωνοϊό «κανονική» μας ζωή νὰ εἶναι μία εἰκονικὴ «κανονικότητα», μία φαινομενικὴ ύγεια, ποὺ κονθαλοῦσε μέσα της νοσηρότητα καὶ μεταδοτικὴ μολυσματικότητα.

Καὶ ἥλθε ὁ κορωνοϊὸς καὶ ἔφερε τὰ πάνω κάτω. Άνέτρεψε σχέδια, πρόγραμματισμούς, συνήθειες, δεδομένες καταστάσεις, αὐτονόητες ἐλευθερίες, ἀπαραβίαστα δῆθεν δικαιώματα.

«Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα δὰ εἶναι διαφορετικά. Δὲν δὰ εἶναι ὅπως τὰ ξέρετε»!! Πόσες φορὲς κι ἂν δὲν ἀκούσαμε αὐτὴν τὴν φράση, αὐτὴν τὴν προειδοποίηση, αὐτὴν τὴν ἀπόλυτη μὰ καὶ συνάμα ἐλλιπή διατύπωση.

Ἐλλιπής, διότι δὲν ἔχει μέσα της πρόταση. Δὲν ἔχει μέσα της ὁσμὴ ζωῆς. Ἐχει ἐπίκεντρο τὸν θάνατο.

Μὰ τὰ Χριστούγεννα εἶναι τὸ πανηγύρι τῆς ζωῆς!! Χριστούγεννα σημαίνει ζωή!! Εἶναι ζωή!!

Πῶς λοιπόν, ἀδελφοί μου, δὰ μπορέσουμε πραγματικὰ φέτος νὰ γιορτάσουμε μὲν ὄντως διαφορετικὰ Χριστούγεννα, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα νὰ γιορτάσουμε Χριστούγεννα;

«Οχι Χριστούγεννα τῆς κατανάλωσης καὶ τοῦ συνωστισμοῦ, ἀλλὰ πάντως Χριστούγεννα;

«Οχι Χριστούγεννα ποὺ δὰ σπείρουν θάνατο, ἀλλὰ Χριστούγεννα ποὺ δὰ κομίσουν ζωή;

Μποροῦμε τελικὰ ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ καὶ ἐν μέσῳ πλήθους ἀπαγορεύσεων καὶ στερήσεων, ἐνδεχομένως ὑπερβολικῶν ἢ καὶ ἀκατανόητων, παρὰ ταῦτα μποροῦμε τελικὰ νὰ ἔορτάσουμε Χριστούγεννα;

Θὰ ἀπελπιστοῦμε καὶ δὰ ἀπογοητευθοῦμε καὶ δὰ κλειστοῦμε στὸν μουδιασμένο καὶ μελαγχολικό μας ἑαυτό ἢ δὰ τολμήσουμε ὄντως φέτος νὰ ἔορτάσουμε πράγματι διαφορετικὰ Χριστούγεννα;

Ναι, ἀδελφοί μου!! Θὰ γιορτάσουμε τὰ Ἅγια Χριστούγεννα ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ!! Μποροῦμε νὰ ἑορτάσουμε ύγειονομικῶς ἀσφαλῆ Χριστούγεννα!! Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικὰ Χριστούγεννα! Τὰ Χριστούγεννα τῆς Ἐκκλησίας μας!

Μέσα σὲ λίγες φράσεις μᾶς τὰ παρουσιάζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος:

«Τοιγαροῦν ἑορτάζωμεν, μὴ πανηγυρικῶς, ἀλλὰ δεῖκως· μὴ κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑπερκοσμίως· μὴ τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ τὰ τοῦ ἡμετέρου, μᾶλλον δὲ τὰ τοῦ Δεσπότου· μὴ τὰ τῆς ἀσθενείας, ἀλλὰ τὰ τῆς ἰατρείας· μὴ τὰ τῆς πλάσεως, ἀλλὰ τὰ τῆς ἀναπλάσεως».

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα νὰ ἑορτάσουμε, ἀδελφοί μου γλυκύτατοι καὶ παιδιά μου ἀγαπημένα! Τὰ δεῖκά, τὰ ὑπερκόσμια, τὰ τοῦ δικοῦ μας Δεσπότου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ τῆς ἀναδημιουργίας.

Τὰ Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας, καὶ ὅχι τῆς ἀσθενείας!!!

Αὐτὰ εἶναι τὰ Χριστούγεννα τὰ διαφορετικά, τὰ ἀληθινά, ποὺ ἡ δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὸν περιορισμὸν μᾶλλον μᾶς διευκολύνει, παρὰ μᾶς ἐμποδίζει, γιὰ νὰ τὰ γιορτάσουμε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή μας.

Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὅχι στὸν θόρυβο τῆς διασκέδασης καὶ τοῦ συνωστισμοῦ, ἀλλὰ στὴν ἡσυχία τῆς δημιουργικῆς μας αὐτογνωσίας.

Νὰ γεννήσουμε τὸν Χριστὸ στὴν ζωή μας ὅχι μέσα ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτη κατανάλωση ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν γεύση τῆς κοινωνίας τῶν οἰκογενῶν μας, τῶν κοντινῶν μας ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι εὐκαιρία νὰ γίνουν πραγματικὰ οἰκεῖοι. Ὁχι ἀδιάφοροι συγκάτοικοι, ἀλλὰ σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συγκυρηναῖοι.

Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας!! Αὐτὰ χρειαζόμαστε!

Μὲ τὴν συγχώρεση, μὲ τὴν καταλλαγή, μὲ τὴν ὑπομονή, μὲ τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη, μὲ τὴν ἐνσυναίσθηση, μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν ταπείνωση, μὲ τὸν διάλογο, μὲ τὸ νοιάξιμο γιὰ τὸν ἀδύναμο καὶ τὸν πτωχό, μὲ τὴν ἔμπρακτη φιλανθρωπία καὶ ἐνεργὸ ἐλεημοσύνη, μὲ τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ γιατρούς, νοσηλευτές καὶ ύγειονομικὸ προσωπικό, ποὺ γιορτάζουν, ὅπως κάθε χρόνο, καὶ φέτος, Χριστούγεννα μέσα στὰ νοσοκομεῖα καὶ στὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας, μὲ τὴν προσευχή μας ἵδιαίτερα γιὰ ὅσους νοσοῦν, τότε ΝΑΙ!! Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα θὰ εἶναι τῆς ἰατρείας καὶ ὅχι τῆς ἀσθενείας!!!

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα εὐχομαι νὰ ἑορτάσουμε,
ἀδελφοί μου καὶ παιδιά μου ἀγαπημένα!!

Χριστούγεννα τῆς ἰατρείας!

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ἄει Χριστούγεννα!

Πάντα Χριστούγεννα!

Ο Πνευματικός σας Πατέρας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Φίλιππος Σεΐσης

† ο Φιλιώτιδος Συμεὼν

* Τὸ παρὸν Χριστουγεννιάτικο μήνυμα ἀντλεῖ ἔμπνευση ἀπὸ τὸν ΛΗ' Λόγο τοῦ Ἅγιον Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος» (PG 36, 311-334 & ΕΠΕ 5, 36-71), ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ παράθεση τῶν σχετικῶν χωρίων.