



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ



ΛΑΜΙΑ
2021



ΣΥΜΕΩΝ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021

Πολυσέβαστοι Συλλειτουργοί μου Ἅγιοι Πατέρες
Ὅσιώτατοι Μοναχοὶ καὶ Ὅσιώτατες Μοναχές
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ
Πολυαγαπημένα μου πνευματικὰ παιδιά

Εὐρισκόμενοι στὸ Ἅγιο Δωδεκάημερο ἐορτάζουμε σήμερα τὴν Μεγάλῃ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας, τιμοῦμε τὴν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ συγχρόνως δοξολογοῦμε τὸν Ἅγιο Θεό, καθὼς μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθουμε στὸ νέο ἔτος 2021.

Ἡ Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἀπλῶς τὸ πραγματικὸ καὶ ἱστορικὸ γεγονός τῆς τήρησης ἀπὸ τὸν Κύριό μας μίας κομβικῆς καὶ βασικῆς τυπικῆς διατάξεως τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ἀλλὰ ἓνα κεφαλαιῶδες θεολογικὸ γεγονός, ποὺ φανερῶνει καὶ ἀποκαλύπτει ἓνα σπουδαῖο καὶ ὑψηλὸ μυστήριον: τὴν μεγάλη συγκατάβαση, τὴν ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, ὁ Ὅποιος, «ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτηθηῖναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν», καταδέχτηκε καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν περιτομὴ νὰ ὑποστῆ, νὰ ὑπομείνει δηλαδὴ τὸ κόψιμο τῆς Ἁγίας Του σαρκός.

Καὶ αὐτό, ἀφενὸς μὲν γιὰ νὰ ὑποδηλώσει ἓνα ὁρατὸ σημεῖο συμφωνίας μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ ὁσων πιστεύουν σὲ Αὐτόν, ἀφετέρου δὲ γιὰ νὰ μᾶς ἐτοιμάσει γιὰ τὴν ἀληθινὴν περιτομὴ, τὴν περιτομὴ ὄχι πλέον τῆς σαρκός, ἀλλὰ τὴν περιτομὴ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τὴν περιτομὴ τῶν παθῶν καὶ τὴν ἐνδυσση μὲ τὸν νέο ἄνθρωπο τῆς Χάριτος, ἣ ὁποία μᾶς δωρίζεται μὲ τὸ Ἅγιο Βάπτισμα.

Αὐτὴν τὴν ὁδὸ τῆς περιτομῆς, τῆς συγκατάβασης, τῆς κένωσης, τῆς ταπείνωσης γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου πορεύθηκε ὁ Μέγας Βασίλειος, τὴν πρεσβεία τοῦ ὁποίου ἐπικαλούμεθα ἰδιαίτερα σήμερα, ποὺ ἐορτάζουμε τὴν μνήμη του.



Αὐτὴν τὴν ὁδὸ πορεύτηκαν καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πορεύονται ὅλα τὰ ζωντανὰ καὶ συνειδητὰ μέλη Της, διότι αὐτὴ εἶναι ὁ ὁδὸς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Περιτέμνει τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό Της γιὰ χάρη ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν ποὺ δὲν τὴν πιστεύουν ἢ τὴν παρεξηγοῦν.

Ταπεινώνεται, κενώνεται, θυσιάζεται, δέχεται ἀτιμώσεις, ἀδικίες, ὕβρεις, συκοφαντίες.

Τὸ βιώσαμε ἔντονα αὐτὸ τὸ 2020, τὴν δύσκολη χρονιά, ποὺ μᾶς πέρασε. Ἡ Ἐκκλησία μας, γιὰ χάρη τῆς σωτηρίας τοῦ λαοῦ, ὑπέστη καὶ ὑφίσταται τὴν πιὸ ὀδυνηρὴ περιτομὴ στὴν ἱστορία τῆς, τέτοια ποὺ δὲν ἔζησε οὔτε ἐν καιρῷ διωγμῶν ἢ τοὺς αἰῶνες τῆς μαύρης σκλαβιάς, μὲ κλειστὲς Ἐκκλησίες καὶ μὲ πλήρη ἀναστολὴ καὶ καταστολὴ τῆς ἀπρόσκοπτης τέλεσης τῆς λατρείας, ἢ ὅποια εἶναι κορυφαῖο συστατικὸ τοῦ θεμελιώδους δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Ἡ Ἐκκλησία μας ὁμῶς δὲν εἶναι πυλώνας καὶ δεσμὸς ἐξουσίας καὶ φθαρτὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ ἡ μάνα ποὺ ἐκούσια πάσχει γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν τῆς, ποὺ αἶρει τὸν Σταυρὸ τῆς διακονίας καὶ τῆς θυσίας γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ τῆς.

Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν πρόσφατη κρίση, τὴν ὑγειονομική, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀνέβηκε τὸν Γολγοθᾶ τῆς ὀλοκληρωτικῆς αὐτοπαραίτησης «ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον».

Τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ στὴν πρόσφατη δεκαετὴ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ σήκωσε οἰκειοθελῶς, σχεδὸν μόνη τῆς, τὸ βᾶρος τῆς στήριξης τῶν ἀδυνάτων.

Τὸ ἴδιο θὰ πράξει καὶ στὸ μέλλον, ἰδιαίτερα μάλιστα στὴ νέα βαθιὰ κρίση, ποὺ διαφαίνεται εὐκρινῶς στὸν ὀρίζοντα.

Αὐτὴν τὴν ὁδὸ, τῆς μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο θυσιαστικῆς προσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τῆς, ἀκολουθεῖ διαχρονικὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Τὸ νέο ἔτος 2021, στὸ ὁποῖο εἰσῆλθαμε, ἀδελφοί μου εὐλογημένοι, μᾶς ἐπισημαίνει μὲ τὸν πλέον ἐναργῆ τρόπο τὴν θυσιαστικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὸν τόπο.

Τὸ 2021 μᾶς τὸ ἐπισημαίνει πολὺ ἔντονα, καθὼς εἶναι ἔτος ἐπετειακὸ. Συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐνδοξὴ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

Μία ἐπέτειος, ὄχι ἀπλῶς συνδεδεμένη, ἀλλὰ ταυτισμένη μὲ τὴν Ἐκκλησία.

Ὅχι μὲ αὐτὰ ποὺ ἔκανε ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ Γένος, ἀλλὰ μὲ αὐτὸ ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸ πάντα δοκιμαζόμενο Γένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ ἐπέτειος τοῦ 2021 εἶναι ἄμεση συνδεδεμένη μὲ ὅ,τι συγκροτεῖ τὴν ἐθνικὴ μας ταυτότητα καὶ ἰδιοπροσωπία.

Δέν είναι μία ἐπέτειος γιά πανηγύρια καί διασκεδάσεις, ἐν μέσῳ μάλιστα ὑγειονομικῆς ἀπειλῆς, ἀλλά μία μοναδική εὐκαιρία γιά συλλογικό ἀναστο-
χασμό, γιά τήν συγκρότηση ἑνὸς νέου πατριωτισμοῦ, προσανατολισμένου
στὶς νέες προκλήσεις τοῦ σήμερα, εἰδικὰ αὐτὲς ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ νέα,
μετὰ τὸν κορωνοϊό, κανονικότητα.

Εὐχομαι πατρικά, ζεστὰ καὶ ὀλοκάρδια σὲ ὅλους σας, στὰ εὐλογημένα παι-
διὰ τῆς ἡρωικῆς Φθίας, τὸ 2021 νὰ ἀποτελέσει τόσο γιά τὴν Πατρίδα μας
Ἑλλάδα, ὅσο καὶ γιά τὴν ἰδιαίτερη Πατρίδα μας Φθιώτιδα, μία νέα ἀφετηρία,
τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα, τὴν ἐναρκτήρια κρούση χαρμολύπης κωδῶνων, γιά
ἕνα νέο Εὐαγγελισμό τοῦ Ἕθνους, γιά μία νέα Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 2021

Ὁ Πνευματικὸς σας Πατέρας



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν



Διακόσμηση Ἐγκυκλίου:

Ἡ Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Φορητὴ Εἰκόνα. Δωδεκάορτον Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.